

*Niets is het, niets dan de verdrietige
beweging van een hand, de weerloze
houding van een lichaam,*

*en er is geen hand, er is
geen lichaam, terwijl ik toch
zo dichtbij ben.
(Rutger Kopland)*

Paul Wouters

*beste papa van de hele wereld
beminde en beminnelijke echtgenoot
loyale zoon
bibliothecaris in hart en ziel*

geboren te Turnhout op 23 augustus 1957
en ongelooflijk dapper van ons heengegaan op 6 maart 2020

echtgenoot van
Gerd Boeren

papa van
Liesbeth Wouters
Lotte Wouters
Kaat Wouters en Vincent De Proost

zoon van
Fons (†) en Lea Wouters-Van de Cruys

schoonzoon van
Frans en Mieke Boeren-Heykants

broer en schoonbroer van
Julien en Lutgart Persyn-Wouters
Guy en Maria Wouters-Peeters
Eric en Nancy Boeren-Van den Berge
Dirk en Reinhilde Janssen-Boeren
Geert en Chris Boeren-Marcelissen

Tevens delen in dit verlies
zijn neven en nichten, de families Wouters, Boeren, Van de Cruys en Heykants

Dank en waardering gaan naar allen die Paul met liefdevolle zorgen hebben omringd.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Paul tijdens de uitvaartliturgie, die plaatsvindt in de O.-L.-Vrouwekerk te Vosselaar, Pastoor Woestenborghslaan op zaterdag 14 maart 2020 om 10 uur. Aansluitend zullen we de urne begraven op het urnenveld van de begraafplaats Akkerveld in de Roggestraat te Vosselaar.

Er is gelegenheid de familie te condoleren en voor wie dit wenst Paul een laatste groet te brengen in het funerarium Verstappen, Abdijstraat 5 te Beerse op donderdag 12 maart 2020 van 19 tot 19.30 uur.

*Liever geen bloemen, maar een gift aan Ispahan vzw Palliatieve Zorgen Kempen:
BE41 7895 6929 2210*

Rouwadres: Familie Paul Wouters, p.a. Verstappen uitvaartzorg, Abdijstraat 5, 2340 Beerse

